



Dinsdag 28 november zijn we met havo 5 en vwo 6 leerlingen naar Münster geweest. Bij aankomst in de Villa ten Hompel werden we hartelijk ontvangen en kregen we een korte uitleg over de invulling van de dag. Daarna hebben we een interview afgenomen met onze begeleider, Mona. Op de vraag of burgers bang zijn voor rechtsextremisme is het antwoord 'ja', na de vluchtelingen crisis is de rechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) steeds groter geworden, waardoor er steeds meer aanhangers van het rechtsextremisme komen. De AfD vindt dat de vluchtelingen te veel geld kosten en dat ze allemaal crimineel zijn. Mona is het er zelf niet mee eens, ze heeft zelf vluchtelingen geholpen met het leren van de Duitse taal. Volgens haar hebben ze juist weinig geld en moet er meer hulp komen om de oorlogstrauma's te verwerken. Wij vroegen ons af waarom wij daar in Nederland weinig van mee krijgen. Mona zegt dat de demonstraties vooral in Oost-Duitsland voorkomen, omdat hier de Pegida steeds groter wordt; maar dat het echte racisme en pesterijen naar buitenlanders toe vooral in het westen van het land plaatsvinden. Het verschil tussen Duits rechtsextremisme en rechtsextremisme in het buitenland heeft volgens Mona te maken met doelwit van rechtse partijen. In het buitenland zijn moslims vaak het doelwit, terwijl in Duitsland nog vaak de link naar de Tweede Wereldoorlog gemaakt wordt.

Na dit interview kregen we een rondleiding in de Villa ten Hompel. Eerst kregen we een uitleg over de geschiedenis van het huis, waar het huis voor gediend had en wie er allemaal gewoond hebben. Daarna hadden we het over de verschillende groepen die slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereldoorlog. We zagen de kamer waaruit vroeger de bevelen werden gegeven om mensen af te voeren en te vermoorden. Ook zagen we hoe mensen op verschillende manieren werden voorgelogen. Aan kinderen werd verteld dat de oorlog goed was, propaganda liet zien dat schuilen voor bommen gezellig was en dat mensen die slachtoffer waren van de oorlog later een vergoeding zouden krijgen. Voor dit laatste is zelfs een wet vastgelegd waar eigenlijk niemand in Duitsland het mee eens was.

Na deze rondleiding hadden we een duidelijk beeld van wat er zich tijdens de oorlog in de Villa ten Hompel heeft afgespeeld en we kwamen dingen over de Tweede Wereldoorlog te weten waar we niks vanaf wisten. We willen Mona en alle andere studenten van de Villa ten Hompel bedanken voor deze dag.

Carsten Jonas
Manouk Bevers
Jolijn Bartelds
Merle Hegeman

