

## Groepsreportage Villa ten Hompel

Joy Piksen, Romy Klimke, Danné Rüpp, Jamee Gouma, Rosan Lemans en Anouk Poorterman

Dinsdag 28 november 2017 zijn wij met de bus naar Münster gegaan om de Villa ten Hompel te bezoeken.

Eenmaal daar kregen we een rondleiding door de villa en werd ons het een en ander duidelijk over hoe het er in de villa aan toe ging in de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog. We werden naar allerlei kamers geleid en per kamer werd ons iets verteld over die tijd.

Naderhand mochten wij de Duitse studente, die ons die hele dag al had begeleid, vragen stellen. Romy stelde de vragen, omdat zij het best Duits kan spreken van ons allen. Onze vragen gingen over het rechtsextremisme in Duitsland en de tegenbewegingen die er mogelijk zijn. Ons is duidelijk geworden dat de rechtsextremisten een aparte groep zijn, de tegenbeweging zijn dus de mensen die "links" denken. Een van onze vragen was ook of de economie iets te maken had met de groei van het rechtsextremisme. Als antwoord kregen we dat wanneer de economie in Duitsland niet zo goed gaat, er een groei ontstaat in het rechtsextremisme. De oorzaak hiervan was dat de Duitsers niet allemaal de goede banen kregen, maar juist de 'anderen', dat is iets waar ophef over ontstaat. Zelf was onze begeleidster het niet eens met het rechtsextremisme, maar kon ze zich er toch ergens in vinden. Ze begreep waar de gedachten vandaan kwamen, maar ze vond dat het niet mocht worden verhaald op een bepaalde groepering.

Na een praatje en een drankje zijn we ieder apart gaan lopen door Münster en hebben we nog een leuke middag gehad.

